

## Dia 01

### 190203 Jeffa- Jezus, onze Hogepriester

## Dia 02

### Introductie

1. Vandaag Avondmaalsdienst.

Avondmaal uit de traditie halen en in de preek zetten.

2. Met jullie in viering van het avondmaal nadenken over wat Jezus voor ons heeft gedaan en wat verder gaan dan alleen maar stil staan bij de genade dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Hij heeft voor ons veel meer gedaan aan het kruis.

### Aan iedereen een flink stukje brood geven, waar je wel zeven stukjes uit kan nemen

3. Met jullie wil kijken naar de komst van Jezus, zijn leven en zijn sterven en opstanding en dat naast de tempelgang van de hogepriester leggen.

De hogepriester ging eens per jaar door de tempel en als hij dat deed stond hij stil bij een aantal specifieke plaatsen en deed daar namens het volk dan bepaalde rituelen. Die tempelgang van de hogepriester zien we ook in Jezus in het Johannes evangelie.

Het werk van de Hogepriester was de dienst in de tempel. De tempelgang was de aaneenschakeling van rituelen die een hogepriester uitvoerde ten behoeve van God en mensen, met als uiteindelijk doel: een verzoende relatie met God.

## Dia 03

### I. De Tempelgang:

Tempel was naar model van de tabernakel – de mobiele tempel van de Israëlieten in de woestijn.

Het gehele tempelcomplex bestond uit een voorhof, het heilige en het heilige der heiligen.

Even laten zien.

#### 1: **De poort**

Je kwam door de Poort op het Voorhof of later het Tempelplein.

iedereen!!! mocht daar binnen komen!

#### **Voorhof**

#### 2: **Brandofferaltaar**

Plaats van het brandoffer – offers van iedereen die verlost wilde worden van zijn zonde en 1x per jaar de zonde van het volk. **Nam dan bloed mee van het offer.** Op het voorhof. Iedere dag werden er brandoffers gebracht op het voorhof of tempelplein. Dit deden de priesters.

- 3: Wasbekken**                      Reiniging -> Het apart gezet worden. Volk van God.  
Binnen mogen komen in de tempel
- Het Heilige binnen**                De Hogepriester ging dagelijks twee keer het heilige binnen.
- 4: Toonbroden**                    Eten, geestelijke voeding. Voorziening. (op sabbat ververst)
- 5: Kandelaar**                      Beeld van natie Israël, beeld van getuigenis. (ieder avond)
- 6: Voorhangsel**                    Wierookaltaar = gebeden, aanbidding, geuroffer voor God.  
(Twee keer per dag)

### **Heilige der Heilige binnen**

- 7: Ark vh Verbond**                Hogepriester: 1 x per jaar! (onze Goede Vrijdag)  
Staf, manna en de wet.  
Leiderschap, Leven en Verbond.  
Hogepriester moest dan het bloed van het brandoffer  
sprenkelen op het **verzoendeksel / verzoeningsplaat!**

## **Dia 04**

### **Jezus ONZE Hogepriester.**

Ook Jezus! Hoewel hij op basis van zijn bastaard zijn geweerd kon worden.

De incarnatie: Het woord is vlees geworden

*Joh 1:14: En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.  
(Getabernakeld)*

Hogepriester borstbeeld. Jezus de Zoon des Mensen die ons op zijn borst draagt en meeneemt naar een intieme relatie met de Vader

Nu eerst even lang stilstaan bij het borstbeeld van de Hogepriester

In O.T. vertegenwoordigde de Hogepriester het volk. Hij kwam namens het volk.

En met het borstbeeld droeg hij als het ware het volk met zich.

DAT heeft Jezus niet gedaan: Hij werd ons!

Hij vertegenwoordigt ons niet.

Het is veel sterker: Wij zijn deelgenoten in zijn vlees!

Dat betekent dat we "In Christus" zijn.

## **Dia 05**

### **II. Het doel van Onze Hogepriester**

O.T. verzoening met God en dan volgend jaar hetzelfde ritueel.

Jezus: verzoend ons met God tot een blijvende gemeenschap met God.

Joh. 17: 21 *Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn...*

En om dat te bereiken gaat Jezus **Bekleed met U en mij** door de tempel van het leven.

Die tempelgang van Jezus vind je compleet in het evangelie van Johannes.

## **Dia 06**

### **1: De poort**

*Je kwam door de Poort op het Voorhof.  
iedereen mocht binnen komen!*

Ook Jezus, hoewel hij op basis van de beschuldiging dat hij een bastaard was geweerd kon worden.

Jezus draagt ons dwars door alle beschuldigingen mee naar de Vader.

Iedereen mag komen, bastaards, zondaars heiligen en onheiligen.

Jezus stapt met ons als mens door de poort de tempel binnen:

*Joh 1:14: En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.  
(Getabernakeld)*

Terwijl hijzelf de poort is.

Jezus is de deur van de schaapskooi:

Johannes 10: (7 en 9):

*7 'Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.*

*10 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden;*

**I. Laten we samen een stukje brood eten en in stilte belijden dat wij één met Jezus zijn omdat Hij één van ons werd. En daarmee met Jezus de tempel binnengaan.**

## **Dia 07**

### **Voorhof**

### **2: Brandofferaltaar**

Plaats van het brandoffer – mensen brachten hier hun offerlam om voor de individuele zonden verzoening te krijgen.

Opmerkelijk op het plein waar alle volken konden komen!!!!!!!!!!!!

Dat individuele ging per familie of gezin.

1x per jaar slachtte de hogepriester een offerdier voor zonde van het volk (na eerst offers gebracht te hebben voor hem en zijn familie)

Binnenkomen in Gods aanwezigheid, kan alleen op basis van een offer voor onze zonde.

*Joh 1:29 'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt'*

**De Hogepriester nam vervolgens het bloed van het offer mee in zijn Tempelgang.**

Jezus is voor jou en mij gestorven, waardoor wij kunnen binnengaan.  
**Maar ik ben ook met Hem gestorven.**

**II. Laten we een stukje brood nemen en de Heer bedanken voor zijn offer, waardoor wij verlost zijn van onze zonden.  
En laten we de beker rond laten gaan en beseffen dat voor onze zonden er bloed gevloeid heeft - geleden is door Jezus**

**En laten we dan Hem danken dat wij door Hem ook gestorven zijn voor de zonde en opgestaan in een nieuw leven.**

## **Dia 08**

### **3: Wasbekken**

Reiniging -> Het apart gezet worden. Je doop in water en in de Geest. -> Gelanceerd worden in je roeping.

Joh 4:14 = *maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.*

### *De Doop*

Die bewuste keuze: Vanaf hier ga ik bewust in de tempel en een leven met God.  
Je oude leven begraven en opstaan in je roeping, je nieuwe leven onder de zalving van de Heilige Geest

Jezus heiligt zich voor mij als Hogepriester en ik heilig mij in Hem in zijn dood en opstanding. Een heilig leven is geen perfect leven uit eigen kracht, maar een groeiend leven in gemeenschap met en door hem.

**III. Neem een stukje brood en dank de Heer dat je door Hem en door zijn Geest geheiligd mag worden. Geef hem toestemming zijn werk in jou te doen.**

## **Dia 09**

### **Het Heilige binnen**

### **4: Toonbroden**

Eten, geestelijke voeding. Voorziening. Dit werd eens per week verversd.  
Sabbats behoefte om 1x in de week stil te staan en je te laten voeden.

Joh 6:35 *'Ik ben het brood dat leven geeft'*

### **Het Woord – Jezus het vleesgeworden woord.**

Ik hoef mezelf niet te verbeteren, maar mag eten van het Woord, herkenbaar gemaakt door Jezus.

Ik dien wel het Woord tot mij nemen.

Jezus zelf zegt, dat we HEM moeten eten.

Woord dient wel in het teken te staan van gemeenschap met Jezus en niet het vermeerderen van hoofdkennis. Niet veel over God weten, maar God kennen door openbaring van Jezus.

Johannes 6:57

*De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.*

**IV. Neem een stukje brood en spreek tot de Heer in stilte uit dat je wilt worden zoals Hij en dus van Hem wil “eten”. Hij gestalte krijgt in jou.**

**Dia 10**

**5: Kandelaar**

Beeld van natie Israël, beeld van getuigenis.

Joh 8:12 *‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’*

Als ik in Jezus ben, kan ik een zoutend zout en een lichtend licht zijn.  
Ik in Hem en Hij door mij.

Ik getuig niet van mijn kennis over,  
maar ik ben een getuigenis van een leven in gemeenschap met Vader, Zoon en Geest

**V. Neem een stukje brood en vraag aan Jezus om zijn licht door jou te laten schijnen in deze wereld**

**Dia 11**

**6: Voorhangsel**

**Wierookaltaar** = gebeden, aanbidding, geuroffer voor God. Onze dankbaarheid!!

Joh 17 = *Het Hogepriesterlijk gebed:*  
Aanhef = Vader -!!!!!!! Daar begint Jezus!

Joh. 17: 21 *Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn...*

Ik mag weten dat ik opgesloten zit in het Hogepriesterlijk gebed van onze Here Jezus en dat zijn wens om in de gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest deel te mogen nemen in vervulling is gegaan door zijn opstanding!

**VI. Neem een stukje brood en beleid aan Jezus in dankbaarheid dat je een mag zijn met Vader, Zoon en Geest en met elkaar.**

**Dia 12**

**Heilige der Heilige binnen**

## 7: Ark vh Verbond

Staf, manna en de wet.

Leiderschap, Leven en Verbond.

Hogepriester moest dan het bloed van het brandoffer spreken op het **verzoendeksel / verzoeningsplaat!**

Mercyseet <-> Barmhartigheid

Of je roept om barmhartigheid of je doet het deksel open en dan zie je de wet!

EX 25:21 en 22: *Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. <sup>22</sup>Daar zal ik je ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken*

Wij treden toe **door** het voorhangsel = Jezus.

Jezus stierf = Voorhangsel scheurde van boven naar beneden!

De weg was open.

Gemeenschap met God de Vader, Zoon en Heilige Geest is mogelijk.

Leven vanuit de verzoening: Het Kruis!

En daar vanuit de aanwezigheid en in gemeenschap met Vader Zoon en Geest mogen we leven.

- Geen leven onder een leiderschap van macht, maar onder leiding vanuit verzoening en barmhartigheid
- Geen leven met wonderlijke voorziening, maar voorziening uit genade.
- Geen leven vanuit de wet, maar uit de wet door het verzoendeksel

## Dia 13

### III. Ons probleem.

3 problemen

Geloven / twijfel dat Jezus jou ook aan zijn hart gedragen heeft en draagt.

Geloven / twijfel dat Vader Zoon en Geest met jou een intieme relatie wil.

Geloven dat het verzoendeksel van barmhartigheid en genade de wet en macht afsluiten

**VII. Laten we afsluiten met een laatste keer het brood te eten de wijn te drinken en daarbij onze dankbaarheid aan Jezus geven dat we door zijn offer en zijn bloed vandaag in eenheid met Vader Zoon en Geest vanuit genade mogen leven.**

## Dia 14

### III. SLOT

Nadenken.

Jij bent met Jezus – in Jezus - die hele tempelgang doorgegaan.

Dat is Gods genade.

En nu kun je zomaar bij God de Vader, Zoon en Heilige Geest komen.

We hebben gegeten van de Boom des Levens - Jezus - waardoor we vanuit genade, barmhartigheid en liefde leven.

Je kunt ook blijven eten van de boom van goed en kwaad en kijken naar wat niet goed gaat bij jou, of bij die ander... dan vraag je om de wet en het oordeel.

Je kunt ook naar Jezus blijven kijken en je geloof op Hem richten en jezelf bewust zijn dat jij in Hem bent en Hij in jou.

Amen